



WIE HELPT ONS 'uit de brand?'

Voor de periode van
31 juli tot en met 14
augustus a.s.
zoeken wij nog
zorgvrijwilligers!
(ervaring in de zorg is
gewenst!)

Ben je op zoek naar:

- Een tijdelijke uitdaging;
- Een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie;
- Een plek waar jij je liefde voor mensen kunt laten zien;
- Mensen waar je voor kunt zorgen?

Leef je vanuit de Bijbel?

Dan is dit vrijwilligerswerk wat voor jou.

In een paar woorden de functie:

Als zorgvrijwilliger ondersteun je de verpleegkundige en trek je samen op in de zorg voor de gasten.

Is het wat voor jou? Neem geheel vrijblijvend contact op met Dieneke Loosman, coördinator, via dloosman@hospicenunspeet.nl of op donderdag en vrijdag via 0341-250962.