

# VOLTOOID LEVEN EN WAARDIG OUDER WORDEN

Avond van betekenis  
Nunspeet, 11 februari 2019



1

## VOLTOOID LEVEN?

### euthanasie

bij ziekte  
bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden  
door een arts

### voltooid leven

bij mensen die klaar zijn met leven  
omdat mensen niet meer willen  
zelfdoding met hulp van ...?



2

## VOLTOOID LEVEN: NOG WEL VAN ALLES TE DOEN, MAAR NIET ECHT NODIG



3

## VOORGESCHIEDENIS

- 'De Pil van Drion' (1991)
- Zaak Brongersma (2002)
- Zaak Heringa (2008, 2013, 2015)
- Burgerinitiatief voltooid leven (2010)



4

## COMMISSIE SCHNABEL

### Opdracht

- Hoe groot is het probleem?
- Wat is juridisch (on)mogelijk?
- Wat zijn voor- en nadelen van hulp bij zelfdoding?
- Kunnen we 'voltooid leven' voorkomen?



5

## ADVIES

Verruiming van de juridische mogelijkheden inzake hulp bij zelfdoding is niet wenselijk.

- Ruimte euthanasiewet
- Bedreiging van de veiligheid



6

## REACTIE VAN HET KABINET

De euthanasie wet is niet voldoende, er is een nieuwe wet nodig waarbij mensen op zelf hun leven kunnen beëindigen.

(brief van 12 oktober 2016)

- Geen medische kwestie
- Geen barmhartigheid maar autonomie

7

## REACTIE VAN DE KNMG

"voltooid leven"-wens invoelbaar, maar regeling onwenselijk

Bezwaren:

- Gezond of ziek
- Stigmatisering ouderdom
- Arts ongewenst toch betrokken
- Andere wegen: 'groter gat in de heg' erbij

29 maart 2017

8

## REACTIE VAN HET KABINET NU

- Waardig ouder worden
- Nader onderzoek
- Zorgvuldig maatschappelijk en ethisch debat

9

## VRAGEN...

- Wanneer is het een intrinsieke wens?
- Aan de hand van welke objectieve criteria wordt voltooid leven vastgesteld?
- Welke deskundigheid moeten stervenshulpverleners en onafhankelijke deskundigen hebben?
- Wie toetst achteraf?
- Wat betekent het begrip 'autonomie'?

10

## WOORDEN VINDEN...

- Oefenen in het stellen van levensvragen: taal hebben voor wat ons verrukt of verschrikt
- Leren verdragen dat niet alles goed is.
- Let op voor het dunne soort van 'goed doen'
- Creëren van 'derde plekken'

'Moelijk om zin te vinden in humaan land zonder hemel!'

11



12



Geven - ontvangen

13



*Een klunven van onvermogen en onwil om nog langer verbinding te maken met het leven.*

- diep gevoel van existentiële eenzaamheid;
- Gevoel er niet meer toe te doen;
- Geestelijke en lichamelijke moeheid van het leven;
- Innerlijke afkeer en weezin tov (gevreemde) afhankelijkheid;

14



15



16



17



18

## **5 TIPS VAN ELS VAN WIJNGAARDEN**

**Vind je het moeilijk om over een doodswens te praten, benoem dat dan gerust.**



19

## **5 TIPS VAN ELS VAN WIJNGAARDEN**

**Informeer later nog eens of hij/zij er nog steeds mee zit.**



20